

## פניה לבעלי ההולכים על ארבע

### ילדים יקרים,

רובנו מגדלים כלב... או שניים... בביתנו.  
אך טבעי שביישוב בטבע כשלנו, יצורף כלב למשפחה. הכלב הוא אכן ידידו הטוב של האדם  
ואנו שמחים על כך שבבתים רבים גדלים כלבים.  
יחד עם זאת, הכלבים ביישוב הפכו לבעיה מטרידה.  
חובתנו כבעלי כלבים, לטפל בכלבים שלנו באהבה ובמסירות.  
להאכילם, לחסנם, ולהשגיח עליהם. אסור לנו לשחררם אל מחוץ לביתנו, ומחובתנו לוודא כי הם אינם  
יוצאים לבדם אל מחוץ לחצר ביתנו.

הכלבים המשוחררים, הופכים פחי אשפה ועושים את צרכיהם על המדרכות ובמקומות ציבוריים.  
כלבים משוחררים עלולים לתקוף אנשים או כלבים אחרים המטיילים עם בעליהם.  
לעיתים קרובות, ילדים כמוכם מטיילים עם הכלב שלהם קשור ברצועה  
וכלב משוחרר תוקף אותם ומפחיד אתכם.  
ישנם גם מבוגרים וקשישים החוששים מכלבים משוחררים. פחדם זה, אף עלול לסכן את חייהם.  
לכן, כאשר מוציאים את הכלב לטיול, יש להשגיח עליו כשהוא קשור ברצועה.  
בעת הצורך יש לאסוף אחריו את ה"קקי", וכמו-כן למנוע מהכלב להכנס לחצרות בתים.

בימים אלו מוצב שילוט חדש ברחבי אורנית הנועד להסביר כיצד יש לנהוג  
עם הכלבים בכל מקום.

השילוט עוצב כמעין **רמזור**.

**השלטים האדומים - מתרים בנו**, כי אנו מחוייבים לאסוף אחרי הכלבים.  
**השלטים הצהובים - מזכירים לנו**, כי בכל המקומות הציבוריים על הכלבים להיות עם רצועה.  
**השלטים הארוקים - מסמנים מקומות המיועדים לעשיית הצרכים של הכלבים.**

תיבות צהובות ובהן שקיות לאיסוף הגללים הוצבו בכניסות לגנים הציבוריים וברחובות הראשיים.  
בצידה השני של הגלוייה מובאות דוגמאות השילוט החדש.

### ילדים יקרים, אני מאמין בכם שלכם להשפיע!

העבירו את המסר במשפחותיכם. בעזרתכם נלמד לחיות ביחד, כקהילה אוהבת כלבים ולשמור על  
תרבות וכבוד הדדי.

שלכם,  
שלומי לנגר - ראש המועצה.

